

Ontdek 100% Rotterdam

door (èn ook voor) locals

Rotterdam is natuurlijk de leukste stad van Nederland en als Hagenees valt er genoeg voor je te ontdekken. Maar ook als je Rotterdammer bent, heeft de stad nog zat verrassende plekken voor je in petto. Nina Swaep, schrijfster van de 100% Rotterdam gids, helpt je op weg. tekst Suzanne Stam foto's Ilse Ouwens



Park & Scheepvaartkwartier

Volgens Nina zijn Het Park en de wijk het Scheepvaartkwartier eigenlijk heel bijzonder. "Beide liggen lager dan de dijk en zijn rond 1830 aangelegd in de voormalige Muizenpolder. Omdat er in die tijd te weinig ruimte was voor schepen om aan te leggen, is de Veerhaven aangelegd. Zo ontstond het Scheepvaartkwartier, een nouveaux riches wijk waar de nieuwe rijken zoals havenbaronnen neerstreken. De rijke baronnen lieten prachtige panden bouwen van een koninklijke stijl die uniek is in Rotterdam. Het huidige Wereldmuseum was oorspronkelijk van de Vereniging der Koninklijke Yachtclub, voorgezeten door prins Hendrik. Vanuit de balzaal keken de prins en zijn metgezellen naar roeiwedstrijden terwijl het plebs buiten op een houten tribune zat."

Chinese Boot



"Ver weg van Chinatown op de West-Kruiskade ligt het Shopping Centre Oriental, in de volksmond ook wel de Chinese Boot genoemd. Hier kun je terecht voor exotische producten en serviesgoed uit verschillende Aziatische landen. Boven in de boot kun je ook slapen in het New Ocean Paradise Hotel." **Parkhaven 21, www.amazingoriental.com**

Historische Tuin Schoonoord



"Een goed bewaard geheim dat zelfs bij weinig Rotterdammers bekend is. Een oprijlaan met een slijk hekwerk omsluit deze groene oase in de stad. Romantische vijvers, bloemen en doorkijkjes geven je het gevoel in een Engels kostuumdrama te zijn beland. Echt een pareltje." **Kievitslaan 8, www.tuinschoonoord.nl**

De Ballentent



"De Ballentent zit er al zó lang, daar moet je een keer geweest zijn. Je kunt hier allerlei cafégerechten krijgen maar het gaat natuurlijk om de gehaktbal. De enige plek in Rotterdam met nog een havenkarakter. Hier komen slijk en niet-slijk Rotterdam gewoon een simpel balletje prikken." **Parkkade 1, www.deballentent.nl**

Boulangerie Traditionel - Bakkerij Bussing



"Als je hier langs fietst, ruik je al van verre de lekkerste broodgeur. De deur heeft een prachtige krakeling als deurknop. Een bakkerij met goede producten van natuurlijke grondstoffen. Speltbrood, breekbrood, notenbrood maar ook brioches, muffins en scones; Bussing heeft het allemaal. Een meetingpoint voor buurtbewoners, zakenlui met hun krant en dagjesmensen." **Van Vollenhovestraat 48a, www.bakkerijbussing.nl**

Posse Espresso bar



"Deze espressobar is alleen in het weekend open. Ondernemer en fotograaf Paul Posse vindt het leven te kort voor vieze koffie, vandaar dat hij deze bijzondere koffietent en fotogalerie is gestart. Elke maand hangen er andere foto's die ook te koop zijn. In het weekend verandert het stille pleintje aan de voet van de Rijnhavenbrug in een levendige plek als de deuren van de Fenixloods openschuiven en Posse volstroomt met koffieleuten. Posse is ingericht met retro meubels en andersoortig rare spulletjes. Zo'n plekje waarvan je denkt 'hè, wat doet dat hier', met een lekker rauw tintje. En goede koffie natuurlijk!" **capetownrotterdam.com/food/posse-espressobar**

De Matroos en het Meisje



Het Deliplein heeft zich ontpopt tot een gezellig eetplein. Eten wat de pot schaft, dat doe je bij de Matroos en het Meisje. Je hoeft alleen maar de gangen te kiezen en de koks doen de rest met lokale producten en inspiratie van het seizoen. "Heel goed eten, goed geprijsd en goed gepresenteerd, eten op sterniveau. Je zit tussen het Delftsblauw en de vitrages. Het personeel is zo aardig dat het net is alsof je ze persoonlijk kent, heel fris!" **Delistraat 52, www.dematroosenhetmeisje.nl**

Wilhelminapier & Katendrecht

We trekken verder, via de Erasmusbrug lopen we naar de Wilhelminapier. Hier zijn Hotel New York en het Fotomuseum natuurlijk een bezoekje waard. De nieuwste brug van Rotterdam is de Rijnhavenbrug: de verbinding van de Wilhelminapier met Katendrecht. Nina: "De brug wordt in de volksmond Hoerenloper genoemd, een verwijzing naar het stoute verleden van de buurt. Zeelieden genoten op Katendrecht van het verboden vrouwelijk schoon."

Delibird



Delibird van Wiland Toelen is misschien wel het beste Thaise restaurant van de stad. Delibird is pretentieloos, eerlijk, puur en vooral authentiek. Eten is in Thailand vooral een sociale gebeurtenis; randzaken, overbodige luxe en zinloze decoratie doen er niet toe en vind je dus ook niet in Delibird. "Een heerlijk zaakje met relaxte sfeer waar vanuit de open keuken de heerlijke geuren je tegemoet komen." En je kunt er ook nog eens terecht voor take-away." **Delistraat 44A - 46C, www.delibird.nl**

Damage Playground



Damage Playground is een modewinkel, creatieve ruimte, galerie, boekhandel, platenzaak en webwinkel voor de man die de wereld als zijn speeltuin ziet. Damage gaat uit van de ruimdenker en vrijgeest. Je kunt meer dan je denkt, is het credo. "Ook een beetje voor vrouwen." **Hillelaan 29, www.damageclothing.com**

Extra tips van Nina: Niets is zo veranderlijk als Rotterdam. En zo komen er natuurlijk steeds meer leuke tentjes bij. De laatste nieuwkomers die je niet mag missen:

Soi3
Soi3, het kleine broertje van Delibird, is sinds januari open en zit in Chinatown in het centrum van Rotterdam. Je kunt hier terecht voor lunch en diner. Eigenwijs, hip, relaxed en lekker, dat zijn de ingrediënten voor zowel het menu als het interieur van deze nieuwe Rotterdamse aanwinst. Op de kaart staan heerlijke curry's, Thaise salades, soepen en noedels. **West-Kruiskade 63a.**

Dertien restaurant
Dertien restaurant is opgezet door het team van restaurant De Eendracht (dat de deuren heeft gesloten). Eigenzinnig eetcafé om de hoek van de Witte de Withstraat met gastronomische gerechten van hoge kwaliteit. Reserveren kan niet, gewoon wachten op een plekje! **Schiedams Vest 30, www.dertienrotterdam.nl**

O ja: wist je dat je de prachtige balzaal in het **Wereldmuseum** kunt bewonderen als er geen besloten bijeenkomsten zijn? Vraag het gewoon even bij de balie. Het Wereldmuseum is natuurlijk sowieso een bezoekje waard. Misschien leidt Nina, die ook als gids in het museum werkt, je wel rond!



App
Wil je op de hoogte blijven van de leukste plekkjes die je niet mag missen? De app wordt elke drie maanden geüpdatet. Download hem op www.100percenttravel.com/apps

Win
100% Rotterdam, 100% op de hoogte Ontdek Rotterdam met de 100% Rotterdam gids. Verkrijgbaar bij onder andere de VVV voor € 12,95. Of win door mee te doen aan de cryptogram op pagina 19.